

Nieuwsbrief

Januari 2010

(Dit maal geschreven door Machteld en vrijwilliger Margriet Haak.)

Terug in Tanzania

Na vier maanden in Nederland te hebben verbleven, is Machteld op 3 januari 2010 weer aangekomen in Mto. Wat fijn om iedereen weer te zien. Tijdens haar afwezigheid heeft Tineke van Beers haar vervangen. Machteld hoorde veel positieve verhalen van de staf en de kinderen. Tineke, nogmaals bedankt!

Kasper en Margriet

Op 4 januari jl. arriveerden Kasper Borgonjen en Margriet Haak in Mto. Kasper is bouwkundig afgestudeerd en zal het komende jaar het bouwproject op het land begeleiden. Margriet neemt een deel van Machtelds taken over, zodat Machteld zich met de eigendomsakte van het land en met de toekomstplannen van het project kan bezighouden. Inmiddels is Margriet al druk bezig met de financiële administratie en de nieuwsbrieven.

Filmploeg

Begin januari kregen we bezoek van Dominico, een Italiaanse filmman, en zijn assistente. Samen reizen ze de hele wereld over om documentaires te maken van verschillende



ontwikkelingsprojecten. Zo wilden ze ook graag een documentaire maken over Stichting Twiga. Een halve dag lang hebben ze op en rond het kindercentrum gefilmd, terwijl Machteld van alles over het kinderproject uitlegde. De kinderen vonden het prachtig. Dominico is nu bezig met het monteren van de film en – als het goed is – kunnen we het resultaat eind februari 2010 bewonderen op www.akissfromtheworld.com.

Bouw gestart

Half januari hebben Machteld en Kasper de hele bouw doorbesproken met de lokale aannemer, dhr. Kibaki.

De volgende dag zijn de eerste materialen geleverd. Vrachtwagens vol grint, stenen, zand en gravel werden op het land gekiept.



Storten van de stenen.

Ondertussen hadden Mark en Ory (bewakers van het land) het land 'bouwklaar' gemaakt. Op de plaats waar het guesthouse en hekwerk gebouwd worden, hebben zij bomen, struiken en planten weggehaald. Echter alleen het noodzakelijke, voor de rest laten we de natuur op het land met rust.

Vervolgens is de bouw gestart met dagelijks 9 à 10 bouwvakkers aan het werk. De lokatie van het guesthouse werd eerst uitgezet. Daarna kon de fundering gegraven en gestort worden (wat zeer

Het graven van de fundering.



strak gebeurde).

Tevens is de watervoorziening op het land doorgetrokken naar de lokatie van het guesthouse.



Aanleg watervoorziening



Elke dag houden twee gerespecteerde, oude mannen uit de buurt van het land – de vader van Mark en Mzee Mlaplap –het bouwproces in de gaten. Ze letten erop dat iedereen goed door werkt en dat er niks wordt gestolen. Ze maken altijd grapjes, waardoor ze erg geliefd zijn.



Mzee Mlaplap inspecteert....

Momenteel zijn de mannen druk bezig met de vloer. Als deze volledig gestort is, gaan ze beginnen aan het hekwerk van 300 meter lang. Kortom, de bouw is in volle gang!

Sponsoren Secondary School

Naast de bezigheden rondom het bouwproject zijn we momenteel hard op zoek naar sponsoren voor het voortgezet onderwijs. Vanaf volgend jaar kunnen 7 van onze kinderen naar de middelbare



Van boven naar beneden links naar rechts, Katerina, Hassan, Moshi, Hamza, Samueli, Elena en Kelvin.



school (zie foto). Hiervoor zoeken we aparte sponsoren, omdat deze kosten niet binnen de begroting van Twiga passen. Net als in Nederland is voortgezet onderwijs hier van noodzakelijk belang voor een goede toekomst voor een kind. Voor 700 euro per jaar kan een kind hier naar kwaliteits voortgezet onderwijs. Dit bedrag omvat niet alleen het schoolgeld, maar ook kost & inwoning, schooluniformen, schoolboeken, geld om terug in Mto wa Mbu te kunnen leven en vervoerskosten. Interesse in het sponsoren van een van deze kinderen? Elke vakantie wordt u dan door een van de kinderen op de hoogte gesteld van zijn of haar vooruitgang middels een brief en foto's. Kijk voor de portfolio's van de kinderen en andere informatie op onze website, www.stichting-twiga.nl.

Grote Hepi

Vorige week hebben we het fantastische nieuws ontvangen dat grote Hepi een klas kan overslaan. Een jaar lang was deze sprong samen met de hoofdonderwijzer voorbereid. Deze week deed ze een test en ja hoor ze zit nu in klas 5.

Edu uit de tuin

Vorig jaar februari kwam Kees Mos op bezoek bij zijn zoon Peter die zich hier twee maanden lang heeft ingezet voor een sportprogramma voor de kinderen. Peter en Edu (Edward) waren van dezelfde leeftijd en hielden alletwee van fysiek aanpoten en voetbal. Zo ontstond er een band die uiteindelijk leidde tot een bezoek bij Edu thuis.



Daar ontmoette ze Edu's opa die samen ook met z'n jongere broertje geheel afhankelijk zijn van Edu. Sinds de dood van zijn ouders en oma is Edu vanaf zijn 12^{de} al verantwoordelijk voor het



hele huishouden. Sinds 2007 is Edu werkzaam als assistent tuinman/vliegende keep op het kindercentrum. Middels de gegeven staftrainingen en de daarbij horende examens kwamen we er achter dat hij een van de slimsten was. Toen Kees afgelopen jaar tijdens de vrijwilligersbijeenkomst (bij andere Cees) opperde dat hij nog wel eens iets voor Edu wilde doen, was het ei gelegd. Machteld deed bij terugkomst nader onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van Edu voor wat betreft voortgezet onderwijs. Resultaat hiervan was dat Edu dol enthousiast is om terug te mogen gaan naar school. Na de lagere school heeft Edu 8 jaar lang allerhande zware lichamelijke klussen gedaan om te kunnen zorgen voor zijn familie. Hij is zich er heel erg van bewust dat dit een unieke laatste kans is om uit de armoede omhoog te kruipen. Samen met Edu, William en Kees is besloten dat het beter is als Edu eerst een jaar weer gaat wennen aan het leven van de schoolbanken, aan de Engelse taal en de te volgen vakken. We hebben een kostschool voor hem gevonden bij de grens van Kenia in Longido die hiervoor gaat zorgen. William is wezen kijken en was positief. Inmiddels heeft Edu z'n uniform laten maken, schoolschoenen, schoenenpoets,



koffer, handdoek, schriften, pennen, tandpasta e.d. gekocht en is klaar om samen met William de 15^{de} februari af te reizen.

Het werk wat Edu deed zal worden overgenomen door de aanwezige staf. Iedereen zal blij zijn om hem weer te zien de eerstvolgende vakantie met Pasen. Het idee is dat hij ter zijner tijd net als Zeno op zijn beurt weer kinderen kan helpen met onderwijs.

hij William en Machteld zijn op zoek gegaan naar een goede school en vlak bij de Keniaanse grens één gevonden. William heeft de school bezocht en is erg enthousiast. Op 15 februari a.s. heeft Edu zijn eerste schooldag sinds jaren.

2 dooie geiten

Door onze nieuwe buurman, Sunny Safari's, werden we nog verrast met een heerlijk cadeau: 2 dode geiten! De beste man had in totaal 10 geiten geslacht voor al zijn nieuwe burens. Nadat de bewakers het vlees hadden gesneden, hebben de kinderen er twee dagen op het kindercentrum van genoten.

