

Nieuwsbrief

December 2009

(Dit maal geschreven door vrijwilliger Margriet Haak met input van Ernst en Annemieke Meindersma.)

Nieuwe vrijwilligers

In december heeft Stichting Twiga weer bezoek gehad van een aantal nieuwe vrijwilligers. De eerste twee weken van december kwam Erwin van der Straten (zie foto) Twiga Tanzania versterken. Erwin is financieel expert bij een bouwbedrijf. Tijdens zijn verblijf in Mto wa Mbu heeft hij William tien dagen lang een uitgebreide Word Excel cursus gegeven. Samen hebben ze een digitaal boekhoudingsysteem voor Sarakasi ya Vijana opgezet. Ook nam hij een tas vol met spullen mee. Geweldig!

Iedereen heeft genoten van het afscheidsetentje van Erwin in een lokale eettent.



Op 9 december kwamen Annemieke en Ernst Meindersma in Mto aan. Annemieke (23) studeert geneeskunde en heeft in oktober/november co-schappen gelopen in het Lutheran Hospital in Haidom. Na een leerzame periode in het ziekenhuis kwam zij en haar man Ernst naar Mto wa Mbu toe voor een periode van 3 weken. Ernst (29) is planoloog bij het ingenieursbureau Arcadis, waar hij werkt als projectleider locatieontwikkeling. Zijn grote hobby is vogels kijken. Inmiddels staat de teller in Tanzania op

246 soorten, waarvan de meesten in Mto wa Mbu.

Ze hebben allerlei activiteiten met de kinderen ondernomen. Zo brachten ze de kinderen die het verste weg wonen geregeld op de fiets naar huis. Met ieder een kind voorop en achterop was het een groot slingerend feest! Daarnaast hebben ze een gezellige sportdag georganiseerd. Met spelletjes als aardappel-op-lepel-lopen, estafette, overloperkje, krantenloperkje, voetbal, snoephappen was het een geslaagde dag met veel plezier! Een regenbui gooide tijdelijk wat roet in het eten, maar 's middags konden ze de spelletjesdag voortzetten. Leuk is dat de kinderen wederom middels dit soort activiteiten simpele principes leren zoals: 'wachten op je beurt', 'iedereen aan de beurt laten komen' en 'stil zijn als er iets uitgelegd wordt'.

Ook hebben zij voor een prachtig vogelschilderij in het kindercentrum gezorgd. Eerst heeft vogelaar Ernst geobserveerd welke vogels veel voorkomen in de tuin rondom het kindercentrum en vervolgens een schilder uit het dorp opdracht gegeven hiervan een schilderij te maken. Het



resultaat: een kleurrijk doek met 13 verschillende vogels en hun namen erbij! (zie foto)

Schoolvakantie

In de vakantie maand december is door Twiga weer een intensief bijlesprogramma opgezet. In totaal waren er 11 docenten waarvan 8 ingehuurd van basisscholen in de buurt. Elke dag kregen de



Ernst en Annemieke aan het lesgeven.

kinderen extra lessen in rekenen, Engels, Kiswahili, biologie en aardrijkskunde. De kinderen kregen naast meer onderwijs ook meer persoonlijke aandacht van de leerkracht. Soms

was er 1 leraar voor 3 kinderen. Ernst en Annemieke hebben ook nog een gastles gegeven over het menselijk lichaam & de bloedsomloop en over de topografie van Afrika & kaartlezen.

Aan het eind van de vakantie zagen we aan de toetsresultaten dat de kinderen veel vooruitgang hadden geboekt. De vakantie werd feestelijk afgesloten met sap, koekjes en fruit en een cadeautje voor alle kinderen! De volgende dag ter



ontspanning, hebben de kinderen genoten van de film Shrek.

Afscheid Tineke

Op 23 december nam Tineke afscheid van Sarakasi. Haar man Frank en dochter Miriam waren uit Nederland overgekomen en konden



Tineke en Frank worden omarmd en toegezongen door de staf.

daarom hier bij zijn. Miriam heeft nog een presentatie over Nederland gegeven en ieder kreeg een mooie foto van zichzelf. Bij het afscheid bedankte Tineke iedereen heel hartelijk voor alles. Wat ze de kinderen voornamelijk mee wilde geven was: 'Please say please'. Op deze manier hebben de kinderen geleerd op een vriendelijke manier een ander iets te vragen, in plaats van op een commanderende wijze. Namens Twiga, Sarakasi ya Vijana willen we Tineke heel hartelijk danken voor haar professionele inzet gedurende de 4 maanden afwezigheid van Machteld. Met een inwerktijd van maar 1 week was dat een hele prestatie.

Kerst

Ernst en Annemieke hadden voor de kinderen een speciale kerstochtend georganiseerd met liedjes en knutselen. Ze knipten een kerstster of boom uit en konden die versieren. Kerst in Tanzania wordt in ieder geval door alle christenen gevierd. Kerstavond begint met een kerstmis. Voor Annemieke en Ernst een hele ervaring van 3,5 uur lang, die gevuld was met een preek, twee koren, tubaspelers en een 1,5 uur durend toneelstuk van het kerstverhaal. Op eerste en tweede kerstdag gaan mensen weer naar de kerk en daarna wordt er lekker gekookt. Iedereen doet z'n best om tenminste de kinderen in het nieuw gekleed te laten gaan. Als men echt geen geld heeft voor lekker eten of kleren dan zegt men "ni bora uzima" wat zoveel betekent als "het is beter om gezond te zijn".

De volgende dag hebben ze samen met de



dagbewakers Lucas en Masiaya en huismoeders Marietha, Irene en hun kinderen kerst gevierd. Marietha en Irene hadden een bijzonder luxe maaltijd geprepareerd met een complete haan, rund, pilau (rijst met specerijen), chipsi, Fanta en Cola. Omdat ze zo goed verzorgd waren in het vrijwilligershuis, hadden Ernst en Annemieke voor iedereen een kerstcadeau gekocht: rugzakken voor de bewakers en mooie doeken voor de huismoeders.

Sponsorcampagne Kasper & Margriet

In 2010 zullen Kasper Borgonjen en Margriet Haak naar Mto komen om te helpen bij de bouw op het land en om Machteld te ondersteunen in



de administratie en coördinatie van het kinderproject. Omdat Kasper en Margriet graag ook een financiële aan het bijdrage bouwproject

De rookv

wilden leveren, hebben ze een aantal sponsoracties op touw gezet zoals: de verkoop van rookworsten (Kasper's vader moest vorig jaar wegens lichamelijke klachten stoppen met de slagerij in Wijhe. Hij besloot nog éénmalig voor Stichting Twiga rookworsten te maken zijn specialiteit. Oude klanten kwamen van heinde en verre om deze worsten nog eenmaal te kunnen



kopen), erwtensoep, de verkoop van poffertjes (de specialiteit van Paul van Remmen), Tanzaniaanse spullen, abonnementen op hun nieuwsbrief en het organiseren van een benefietfeest op de Brink in Deventer. Daarnaast ontvingen ze ook vrije giften en wisten ze in één maand tijd ruim €11.000,- voor Twiga in te zamelen! Een groot succes dus!

Schooltassen

Momenteel zijn we druk op zoek naar goede (tweedehands) schooltassen voor de kinderen. Mama Flora is donderdag naar Arusha geweest om schoolspullen aan te schaffen voor het nieuwe schooljaar. Daar bleken de prijzen van schooltassen drastisch te zijn verhoogd, waardoor het niet meer leuk is om ze hier aan te schaffen. Heeft u dus nog oude rugtassen thuis liggen, de kinderen kunnen ze hier erg goed gebruiken. U kunt Cees van Denzen mailen (denzhouse@casema.nl) en samen kijken hoe ze met het eerstvolgend bezoek aan Twiga mee kunnen reizen. Alvast bedankt!

Tot de volgende nieuwsbrief! (foto's van de schoenen dank wederom aan de 'Friese werkgroep' en Teun en Erwin voor het vervoer naar Mto wa Mbu, geweldig!

