

Nieuwsbrief

Juli 2009

(dit keer geschreven door Cees, vrijwilliger.)

Update Twiga website

Allicht heeft u het al gemerkt en anders kijkt U vast nog wel. De website is aangepast aan wat we hier allemaal meemaken en doen. Dat was een enorme klus. Maar met medewerking van ERNA onze webmaster in NL. is het deze keer hier ter plaatse gedaan. Door twee vrijwilligers Olga en Emiel. Behalve dat ze ook nog kans zagen om zich met de kinderen te bemoeien hebben ze zich in de maand dat ze hier waren, kosten noch moeite gespaard om de klus te klaren. We zijn blij met het resultaat en ik haalde al aan, ook de kosten namen zij voor een groot deel voor hun rekening (en voor die van hun sponsors) Olga en Emiel heel erg bedankt voor de vele uren die jullie er in hebben zitten. Trouwens jullie en jullie sponsors ook bedankt voor de financiële bijdrage aan het waterproject. (Daarover straks meer)

Vorderingen huisje Witty

We zijn met diverse projecten bezig. Een er van is een huis laten bouwen voor een van onze kansarmste kinderen, Witness. Zij wordt in de wandelgangen Witty genoemd. Witty's verhaal



kunt u ook lezen op de vernieuwde site en in de vorige nieuwsbrief vindt U de reden waarom dit huisje wordt gebouwd. Van het geschonken geld hebben we al een fundering laten leggen door een vakman. Diezelfde vakman (heet hier 'n FUNDI) bouwt ook het huis. De "stenen" lees, modderblokken van 40 X 20 cm zijn gemaakt in een mal. De blokken drogen zo keihard op dat

een dergelijk bouwsel wel 30 jaar mee kan. Ik,



Cees, heb het genoeg om de drie ramen en de deurposten te mogen maken. De ramen en posten worden van ruw hout gemaakt en de ramen voorzien van horizontaal geplaatste metalen tralies (5 per raam) en muskieten-en beschermingsgaas.

Door de ramen in eigen beheer te maken sparen we tweederde van de kosten uit. Ze zijn nu gemaakt voor 80.000 TSH en anders kosten ze dat per stuk. En...ik



vind het zo leuk om het te maken. Doordat we kostenbesparend werken kunnen we ook nog wat meubilair (bed en twee tweezitsbank met kussens) aanschaffen. Het dak wordt voorzien



van golfplaten met daar overheen gras voor de isolatie.

Met een beetje geluk kunnen Witty en haar Bibi in Augustus verhuizen naar het nieuwe huisje en hebben ze elk een eigen slaapkamer plus een 'woonkamer' annex entree c.q. hal. Het evt. afbreken van het huidige onderkomen zal geen probleem geven. Als je er tegenaan valt dan ligt het al om. Maar misschien gaan ze dat nog als kookgelegenheid gebruiken. Het dak van gras lekt dus de rook verdwijnt makkelijk.



Vakantie-Lesmaand

Inmiddels hebben de kinderen een maand vakantie achter de rug. Hadden we vorig jaar nog elke dag een soort bezigheidsspeelprogramma, dit jaar hebben de kinderen extra lessen gekregen. We hadden daar een aantal leraren van de basisscholen voor gevraagd. Dat we hen daarvoor konden betalen was dankzij jullie, de sponsors, mogelijk. Dank zij de familie Harry Rogaar konden we voor alle kinderen nieuwe lesboeken kopen voor alle vakken, schriften, en alle andere leerbenodigdheden. We hadden een afwisselend dagprogramma en met een beetje schipperen konden alle groepjes beschikken over een eigen "lokaal".

Twee in eigen beheer gemaakte tafeltjes maakten voor de leraren e.e.a. wat makkelijker evenals de zelf gemaakte schoolbord en. Dat de askari's (bewaking) hun



onderkomen veranderd zagen in een van de "klaslokalen" was ook bijzonder. Het resultaat van die maand? Leraren van diverse kinderen op hun basisschool hebben ons laten weten dat ze versteld stonden van de vooruitgang die geboekt was. Op school zitten ze soms met 60! kinderen in een klas. Nu was dat wel anders en door de persoonlijke aandacht leerden ze veel beter. Misschien moeten we zelfs schrijven: Leerden ze! We hebben de maand afgesloten met een groot feest. Muziek (sponsors van Cees dank voor de geschonken gettoblaster) slingers, ballonnen en voor alle kinderen een kadootje. Naarmate ze hadden gepresteerd (gedrag/inzet/kennis waren de ijkpunten) mochten ze in die volgorde naar een tafel met leuke/gekke/nuttige kado's. Nog even vermelden dat de lessen op woensdag werden onderbroken door extra acrobatiek/muzieklessen en een bezoek aan o.a. het postkantoor, een park 'ranger' en het politiebureau. Kortom een zeer geslaagde maand.

Drinkwater op het land

We hebben aansluiting op het drinkwaternet op het land. Met een aantal vrijwilligers werd er in een periode van vier dagen een sleuf van 60 cm diep en bijna 700 meter lang gegraven in de weerbarstige grond. Een hele happening waarbij door de vrouwen werd gekookt en er, gezamenlijk

werd gegeten, gelachen, gedronken vier dagen



Aansluiting op het bestaande waternet.



lang. Alle werkers spraken hun waardering uit voor de 'catering'. Dat zijn ze hier niet gewoon. Het bouwen van de lodge op het land is dus ook weer een stukje dichterbij.



Kratjes soda per fiets naar het land.





De vrijwilligers aan de lunch



Emiel onderweg naar het mede door hen gesponsorde waterproject.



Motorrit

Via, via had ik een motor geregeld. Wat ik me echter niet had gerealiseerd dat 20 kinderen plus drie stafleden maal plm 15 minuten bij elkaar 345 minuten is! U begrijpt het was een lange dag maar ik klaag er niet over.



Het waren voor mij bijzondere ritten en de kinderen praten er nog steeds over: "He Kesi, piki piki(motor) safi sana, asante Kesi". Zo leuk om mee te maken. Mijn verblijf van viereneenhalve maand zit er bijna op. Zeer effectief en bijzonder om hier langere tijd te zijn. Wat ook bijzonder is? Deze nieuwsbrief schrijven omdat ik nu nog meer besef hoe betrokken ik ben. Bedankt voor jullie aandacht.

Cees, namens Twiga.



Olga en Emiel hebben ook nog geholpen met het pellen van onze mais die we zelf verbouwd hebben. Olga is er niet moe van geworden!

