

Nieuwsbrief

Juni – Augustus 2008

Juni

Was de maand van de grote schoolvakantie (December ook!) en het was heel erg fijn dat naast de lokale staf er 2 vrijwilligers full time aanwezig waren en 1 week waren er zelfs 4 vrijwilligers! De kinderen hebben genoten van alle één op één aandacht!



Het jaarlijkse uitje (eerste keer!) met z'n allen in een busje naar de vlakten vlakbij ons land werd spontaan gesponsord door Jos en Mia (eten & drinken) en Cees & Jonathan (busje huren). Het was een top dag voor de kinderen die de hele



dag vliegerden (vliegers door Cees meegenomen uit Nederland), voetballen, zongen, op zoek gingen naar wild en lekker luierden. Voor de meeste kinderen het eerste uitje ooit in hun leven, en ook de eerste keer in een auto het was dubbelop feest. Aan het einde van de dag was het even moeilijk voor iedereen want er werd afscheid genomen van Jonathan, zijn 2 maanden Mto zaten er jammer genoeg alweer op!

Disco



Cees kwam enthousiast thuis met het idee om de dorpsverkooper die hij had gezien met poppen en

muziek uit te nodigen op ons centrum! Het lukte (sponsored by Jonathan!). Een paar grote speakers, een zeil op de grond, een generator en dansen maar! Het begon vrij tam maar op een gegeven moment was iedereen aan het swingen. Al die lijfjes los en er kwamen nog vele andere kinderen meedansen, en het was ontroerend om bijv. Witness (in geel shirt en zwarte rok rechts) helemaal uit haar dak te zien gaan, wetende dat ze normaal geen seconde vrij heeft thuis.

Hoog bezoek

De vrouw van de Secretaris van Binnenlandse Zaken van Amerika kwam langs met haar gevolg. Ze was in Tanzania 3 dagen om haar man te vergezellen op de presidentiële delegatie naar de Investor's Sullivan Summit. Ze heeft zelf ook een Twiga foundation in Amerika die familiebewustzijn promoot, had op Google Tanzania en Twiga gezocht, vond ons en wilde graag een band tussen de twee! De winnares van Idols was er ook en zong met de kinderen. Inmiddels heeft ze al geld voor ons opgehaald, gaat spullen sturen en vrijwilligers. Het was een vruchtbare en leuke dag voor iedereen.



Twiga uithangbord aan de weg

De staf vond het tijd om na 7 maanden maar eens wat extra ruchtbaarheid aan het project te geven in de vorm van een bord langs de weg.



Cees & Jonathan en Jos & Mia en Eduard (tuin hulp) zijn er meteen mee aan de slag gegaan. Het was een hele klus maar uiteindelijk kon het bord geplaatst worden en hebben we met de lokale leiders, de kinderen, de staf en de vrijwilligers het bord officieel onthuld met heel wat mooie toespraken. Na afloop zijn we met zo'n allen in optocht naar een lokaal barretje getogen voor een sodaytje.



Landmeten en grenspalen geplaatst

Eindelijk na een jaar duwen en trekken was het zover: de District Land Officer is langs geweest om ons land op te meten en er officiële genummerde overheidsgrenspaaltjes op te zetten. De belangrijkste en meeste zichtbare stap in het proces om een nationaal eigendomsbewijs van het land te krijgen. Nog een paar stappen...hoe lang die stappen duren weet niemand.



Juli

Ziekenhuis bezoek

We zijn met de broer van Mark, Julius (de bewaker van ons land) naar een groot ziekenhuis in Arusha geweest om te kijken wat er al zo'n 20 jaar met hem aan de hand was. Bijna dagelijks valt hij (gevaarlijk) plotseling weg, er komt spuug uit z'n mond en dan is hij helemaal van de wereld. Na een kwartier of zo komt hij weer bij, doodmoe. Hij heeft hierdoor z'n school niet af kunnen maken en kan ook niet werken. Hij leeft al die tijd al met het idee dat z'n overleden grootouders boos zijn. Dat zal best zeiden we maar wellicht ook even met de dokter praten. In z'n bloed werden sporen van epilepsie aangetroffen en de pillen die hij daarvoor kreeg zorgden er voor dat hij een maand lang geen aanvallen had voor het eerst! Jammer genoeg aan het einde van de kuur kreeg hij wel weer

aanvallen en we zullen dus weer terug moeten naar dat ziekenhuis. Diezelfde dag hebben we een X-ray van Lawe z'n handje laten maken. Ook met Hepi zijn we naar een groot ziekenhuis geweest in Karatu, ze had chronische oorontsteking. Het duurde een hele dag, en 's avonds gingen we terug naar Mto met op het dak van de 'Peugeot' (openbaar vervoer) 2 extra opslagvaten die we in Karatu op de kop hadden kunnen tikken. De oorspijn kwam weer terug na de zoveelste antibiotica kuur en uiteindelijk heeft de opa van Elianzita ons een traditioneel grasachtig medicijn gegeven, waardoor het wel is genezen.



Mais, bonen en rijst



Mama Flora heeft deze maand heel wat langs de kant van de weg gezeten om te wachten op voorbijgaande fietsers en ezels met zakken maïs en bonen uit de bergen. Ongepelde rijst (bederft niet) kochten we van de moeder van Katherina en Maritini. In totaal kochten we 660 kg rijst, 1340 kg maïs en 500 kg bonen. Genoeg eten tot en met april volgend jaar tegen de laagst mogelijke prijs net na de oogst.



Afscheid van Cees onder de Baobab



.....niet alleen de staf en de kinderen maar ook vele vele mensen in Mto wa Mbu vragen nog dagelijks naar de man die met zoveel mensen echt contact had ondanks de culturele en taalbarrière en iedereen aan het lachen maakte en heel veel broodnodig werk heeft verzet.

Tweedehands schoenen en sweaters

De schoenen en kleren van vorig jaar november waren aan vervanging toe (in Nederland heeft iedereen wel een paar T-shirts of een extra paar schoenen maar hier dragen ze elke dag hetzelfde waardoor het ook sneller slijt). De kinderen hadden hun voetomtrek op papier getekend en daarmee zijn we naar de grote tweedehands markt in Arusha gegaan. Hier moet je tijd voor uittrekken, 17 paar schoenen kost bijna een dag aan zoeken, meten en vooral onderhandelen met al de verkopers van die schoenen en dan meesjouwen terug naar Mto. We kochten ook een sweater voor iedereen want vooral de ochtenden tijdens en vlak na het regenseizoen is het koud in Mto!



Kerkzegening

Mama Flora wilde graag dat alle kinderen en staf gezegend zouden worden in de Lutherse kerk. De kinderen hadden wel zin een uitje en de staf vond het ook een goed idee, dus op een goede zondag met z'n allen naar de kerk waar iedereen is gezegend. Heel sportief van Mohammed en Hassan want die zijn Moslim. Een volgende keer als we weer een zegening nodig hebben gaan we naar de moskee en vergeten ook niet de Rooms Katholieke, Pentecoste en Anglicaanse kerk!



Moshi John (op de foto achter William onze jeugdwerker)



Het 17^{de} 'kind', 14 jaar, 5 jaar geleden is hij weggerend van huis. Thuis was een en al conflict, de vader heeft uiteindelijk het land verkocht van z'n vrouw, een jaar later was vader dood, Moshi op straat. Heel lang heeft hij op straat geslapen, overdag allerhande klusjes gedaan voor mensen om wat te verdienen. Sinds twee jaar verkoopt hij kettinkjes aan toeristen. We kennen hem al sinds hij in Mto kwam (zie foto onder) en Moshi was een van de redenen om het Twiga project te starten. Hij had een grote wens: terug naar school. We zijn met hem naar de hoofdmeester gegaan en hij kon in de 4^{de} instromen! We hebben schoolgeld voor een jaar betaald (ong. 5 €), we betalen verder z'n eten, en wat andere basisbenodigdheden. Sinds kort heeft hij een kamertje (zie foto hierboven) waar wij de huur van betalen (ong.1,50 €/mnd). Sinds 25 juli heeft



hij nog geen dag school gemist. Zijn droom: het halen van z'n lagere school diploma en daarna wellicht verder leren en ooit werken als gids in de toeristensector. Sinds hij naar school gaat gebruikt hij z'n tweede naam: John. De Moshi straat tijd is voorbij.



2003 kaart & schaak spelen met een aantal straatjongeren waaronder Moshi (midden)

WDC vergadering

In juli werden we uitgenodigd om op de grote Mto wa Mbu vergadering te komen. Aanwezig waren de leiders van de drie wijken van Mto ong. 40 man en experts in dienst van de overheid (sociaal werk, water en landbouw), en Machteld met mama Flora als gasten. We hebben ons voorgesteld en daarna 2 uur lang allerhande vragen beantwoord. Aan het eind wist iedereen van de hoed en de rand en kregen we te horen dat we in Monduli, op het districtskantoor formulieren konden halen om fondsen aan te vragen van de overheid! Dat hoefden ze geen twee keer te zeggen. Het duurde natuurlijk even voordat we die formulieren echt ook kregen (4 bezoeken aan Monduli), maar zie je hieronder op de foto de dame 'Judy', een van de Community Development workers, die ons helpt met het pak formulieren in te vullen want die dag bleek de deadline te zijn! We zullen het zeker vermelden onder 'hoera' in de desbetreffende nieuwsbrief als het geld ons ooit bereikt!



Augustus

Sawadee groepen op bezoek

Collega reisleiders van Machteld hadden haar uitgenodigd in de Kudu lodge (hotel) in Karatu

(een half uurtje van Mto vandaan) om hun groepen wat te vertellen over het Twiga project. Het waren twee groepsfamilie reizen met veel kinderen. De mensen vonden het verhaal interessant genoeg om een paar dagen later het project met eigen ogen te komen zien! Heel erg leuk vooral omdat alle kinderen meteen samen gingen spelen (vliegtuigjes vouwen, voetballen enz.). Van sommige mensen hebben we al een mailtje ontvangen of ze vrijwilligerswerk mogen komen doen!



Kunstschilder Andrew

Een nieuwe actie om geld te genereren en tevens jeugd aan werk te helpen (Andrew): Mensen kunnen een foto opsturen naar onze P.O.Box 142 of per E-mail van hun geliefde, of dier, abstract of typisch Afrikaans, wat dan ook, Andrew schildert het, of schildert het na (olieverf op canvas), en we sturen het schilderij terug (opgerold).

76cm x 58cm (zie voorbeeld op de foto) kost 75€ (all in), 2x zo groot 150€, en de helft 45€. Van Cees kregen we de eerste opdracht binnen (Zie hieronder het resultaat). Binnenkort zetten we het op de website!

